

TORDALIEN

Hartelijk magazine van TORDALE vzw



Inhoud

- 3** Voorwoord
- 4** De waarden van Tordale in beeld
- 8** De cliënt centraal
- 12** Onze vrijwilligers maken het verschil!
- 14** Dit is inclusie
- 20** De medewerker in beeld
- 24** De school
- 30** 't Is feest!!!
- 35** Nawoord



Welkom!

In Tordale ondernemen we 'vanuit de mens'. Dat is essentieel in onze organisatiecultuur. Vandaag moet alles snel gaan en worden we altijd maar meer met 'elk voor zich' geconfronteerd. Terwijl mensen op zoek zijn naar verbinding en authenticiteit.

In verbinding bouwen aan de toekomst, is zo belangrijk. En daarin maken de vele cliënten, vrijwilligers en medewerkers, de Tordaliens, elke dag het verschil. Een Tordalien zet onze waarden respect, groeikansen bieden, verbinding en gelijkwaardigheid om in de praktijk. Door met een positieve kijk aan de slag te gaan, door creatieve oplossingen te bouwen en door elke dag er volop tegenaan te blijven gaan, creëren we samen de toekomst van Tordale.

Het geloof in elkaar en in Tordale blijkt uit dit fotoboek dat dan ook de fiere naam 'Tordalien' mee kreeg. Ik wens jullie alvast veel kijk- en leesplezier!

Evy De Geytere

~~~~~  
**Verbindend bouwen aan de toekomst is zo belangrijk,  
daarin maken Tordaliens elke dag het verschil.**  
~~~~~

Colofon:
Een realisatie van het team communicatie Tordale.
V.U.: Evy De Geytere, Tordale vzw
Bruggestraat 39, B-8820 Torhout
Telefoon: 050 23 13 65



Waarden



GELIJKWAARDIGHEID



"Annie en ik gaan wekelijks samen naar de markt op woensdag. Alleen regenweer houdt ons tegen. Op de markt komen we altijd bekenden tegen waarmee we een babbeltje doen. Annie kan echt genieten van deze babbeltjes. We verleggen soms de hele parochie", vertelt Nicole lachend. Nicole werkt als vrijwilliger voor Annie. "Na onze inkopen gaan we nog een koffie drinken, dan komt Annie pas goed op dreef, ik krijg er de laatste weetjes van de bekende Vlamingen te horen. Annie volgt dit allemaal in de tijdschriften, daarvoor heb ik geen tijd. Zo vullen we elkaar perfect aan." besluit Nicole.

GROEIKANSEN

"Een jongere zien groeien in zijn mogelijkheden, dat geeft me pas voldoening", vertelt Paul, leerkracht in De Wissel. "Als de jongeren toekomen in onze school zijn het dikwijls nog fragiele kinderen die het niet gemakkelijk hebben. Maar doorheen het schooljaar zie je ze hun talenten ontwikkelen en groeit het zelfvertrouwen stap voor stap."

Michael Kan Goed Fietsen op straat?
Gisteren zonder Bang geweest Met Zwiler op?
Straat is gelukt Meester Marc is Blij Met?
Zwiler Kan op straat Fietsen gelukt!
Michael heeft gelukt Naar Meester Marc!
Mama en Klewin blij zijn op Michael?
Passerelle was verdolen Michael was 10/10?
Gelukt op straat Michael heeft Direct gelukt!
op straat Michael zal tegen Mama zeggen?
Direct gelukt op straat fietsen!
en niet Bang geweest, wel goed gelukt maar!
meester Marc is Michael is goed gelukt
Zonder fout gelukt Tu wel gelukt?
DANKU WEL MICHAËL MOELAERT



RESPECT



"Als begeleider-coach ondersteun ik Johan", vertelt Lander. "Zijn passie is voetbal. Mijn passie? Juist, voetbal! Er is dus een klik tussen ons twee. We supporteren elk voor een andere ploeg maar dat maakt de pret alleen maar groter. Af en toe gaan we samen naar een thuismatch van Club Brugge. Het is ongelooflijk hoeveel Johan weet over 'zijn' ploeg. Als ik tijdens de match twijfel wie er aan de bal is, dan weet Johan altijd wie. Je moet het maar doen." besluit Lander.



VERBINDING

"Patrick, mijn oudere broer woont al vele jaren in Tordale." weet Geert. "Als kind groeide ik dus op met een stukje Tordale. Met de familie waren we altijd op de feestjes aanwezig. En een feestje geven, dat kunnen ze daar wel in Tordale! Gaandeweg leer je dus ook andere mensen kennen die verbonden zijn aan Tordale: broers, zussen, ouders, begeleider-coaches, de teamcoach,... De laatste jaren komen we ook steeds meer vrijwilligers tegen. Ze zeggen zelf soms *ik ben vrijwilliger van...*, maar voor mij zijn het gewoon vrienden van Patrick."



De cliënt centraal

Ik ben Ozzy en 23 jaar. Ik heb 1 zus en 1 broer. Ik woon sinds kort in een huis apart met een paar vrienden: Xander, Timothy en Gilles. Mijn huis noemt 'De Overkant'. Ik woon er graag: het is er leuk en rustig. Met mijn begeleider Menno haal ik soms grapjes uit. In mijn vrije tijd luister ik naar muziek en speel spelletjes op de tablet. Ik help soms ook mee met de begeleiders in de keuken. Ik ga werken op verschillende plaatsen: in de Travos, het Wasatelier Torhout Oost en de Bazaar25. Ik werk het liefst in de winkel aan de kaartjes, omdat het er rustig is. Er werken daar nog vrienden van mij: Milano, James, Dwayne. Ik mis wel de school. Ik wil iedereen zeggen dat ze goed moeten luisteren naar de juffen en meesters. Ik vond dit een leuk interview. (Ozzy)



*Tordale, 't is hier gezellig.
(Johan)*

In Tordale kan ik veel leren op school. Ik woon graag in het internaat. Ik leer werken en mag stage lopen in OptimaT. Zo kan ik later werk vinden. Tordale leert mij om zelfstandig te zijn. (leerlingen van De Wissel)



Ik ben 21 jaar en ga naar school in Tordale en werk op donderdagnamiddag aan het onthaal. 's Avonds blijf ik niet slapen in Tordale en ga ik naar huis. Op onthaal mag ik verschillende dingen doen en dat is leuk: ik help mee met Christa, folders sorteren en wenskaarten rangschikken. Ik maak fotokopies met de fotokopiemachine. Ik doe dat heel graag. Soms ga ik graag naar school en soms ook niet. Sport doe ik heel graag. Ik heb vrienden op school waar ik goed kan mee praten. Ik kom altijd naar de opendeurdag op school. (Olivier)



Tordale is voor mij de beste plaats. Ik voel me thuis in Tordale. Mijn begeleider is mijn tweede papa. (Marnix)



Ik kom graag naar Tordale. (Christ)

***Tordale is mijn tweede thuis. Er is geen betere plaats voor mij.
(Erik en Bjorn)***

Telkens als de speeltijd gedaan was, verstopte ik mij in de klas van de pietriet: soms onder de kasten, of erop. Slechts éénmaal hebben ze me niet gevonden... (leerling uit de vroegere klas van meester Luc)





Wat wil ik later bereiken? Wel ja, een schoon lief vinden en schone kindjes krijgen. En niet te vergeten een mooie job. Alles wat het leven te bieden heeft. Ik leef van dag tot dag. Na een tegenslag gaan we weer verder. Het leven gaat voort. (Robin)

Op zondagavond kom ik naar Tordale en ik blijf er tot vrijdagavond. Op maandagavond vind je me achter mijn Playstation of computer. Dinsdag is muziekavond. Dan ga ik na school richting academie in Torhout voor piano en notenleer. Ik oefen om tijdens een viering op school een nummertje te spelen op de piano. Elke woensdag ga ik naar de looptraining. Dan loop ik samen met een groepje andere leerlingen en begeleiders een uurtje op de piste. In de zomer lopen we in Groenhove bos. Op donderdag blijf ik in Tordale en 's avonds is het game-tijd in mijn kamer. Op vrijdagavond vertrek ik naar huis en ga ik naar de turnclub. Ik leer rondrad, radslag, over de bok springen en zweefrol. Op zaterdagvoormiddag is er pingpong bij de club. Daar speel ik vriendschappelijke wedstrijden. Op zondag sluit ik de week af met een partijtje basketbal bij de G-ploeg.

Mijn weekprogramma is dus goed gevuld, maar dat vind ik fijn. Zo is er elke dag iets leuks om naar uit te kijken. (Jeroen)



Door Tordale heb ik mijn vriend leren kennen. Ik ben ook zeer gelukkig dat ik extern werk kan doen in Sima Tours en in de school. Ik kan opdiene voor de kinderen en de tafels afruimen. (Annie)

Ik krijg de kans om zelfstandig te zijn en dingen alleen te doen. Ik mag kiezen om dingen te doen of niet te doen. (Hans)



Ik ben de jongste uit een gezin van 4. Ik heb 2 broers en een zus. Wij verloren onze ouders in een ongeval. Ik was toen vier jaar. De vrederechter plaatste mijn zus en ik in een pleeggezin. Vanaf mijn veertiende kwam ik in Tordale terecht. Eerst als schoolgaande, later als volwassene in het 'tehuis voor werkenden'. Ik werkte toen in de beschutte werkplaats van Tordale. Vanaf 1999 kon ik in een studio van Tordale gaan wonen. Ik was meer zelfstandig en kon verder met minder begeleiding. Overdag werk ik als administratieve en logistieke medewerker in de Sint-Rembertschool in Torhout. Ruth van het Jobbureau is mijn jobcoach. Ik mis de warmte en liefde van mijn ouders. Begeleiders kunnen mijn ouders niet vervangen, maar daar leerde ik mee omgaan. Toch voel ik mij thuis in Tordale. Ik leef vrij zelfstandig en krijg hulp en ondersteuning als ik dat nodig heb. (Luc)



Ik woon samen met mijn vrouw in een gezellig rijhuisje. Wij zijn een paar jaar geleden getrouwd. In mijn vrije tijd hou ik ervan om bezig te zijn met muziek. Ik ben ook DJ. Ik hou ervan om uitstapjes te doen met mijn vrouw en de familie, iets gaan eten, naar een optreden gaan van schlagermuziek, mijn computer en wat rust op tijd en stond. 1 keer per week komt Jana langs, mijn begeleidster van Dienst Inclusief Wonen. Jana helpt mij bij afspraken, weekbudget, administratie, doktersbezoeken, contacten en vragen. In periodes dat het wat minder met mij gaat of als er problemen zijn, komt Jana wat vaker langs. Ik krijg hulp in mijn huishouden door een poetsvrouw. Mijn vrouw en ik doen zelf onze boodschappen, maar als we veel nodig hebben dan helpt een vrijwilligster ons bij het doen van de grote boodschappen. Mijn vrouw kookt graag en maakt altijd lekkere dingen klaar. Ik krijg ook hulp bij financiële zaken door een bewindvoerder. Wij krijgen ook hulp van familie, burens, vrienden en we doen er graag iets voor terug. Jana organiseert 1 keer per jaar een vergadering met de familie om afspraken te maken. We praten over onze relatie, plannen en wensen. We kijken wat haalbaar is of als we dingen moeten uitstellen. Ik vind dat goed, want zo hebben wij het gevoel dat er naar ons geluisterd wordt en dat wij ons eigen leven organiseren. Ik vind het belangrijk dat de begeleiders luisteren naar mij en tips en goede raad geven. Mijn begeleidster moet soms "neen" zeggen tegen mij. Ik heb dat nodig. Ik krijg hulp bij het regelen van dingen die ik zelf niet kan. (Marnix)

Jij maakt het verschil!

WIE ZIJN ZE?

Ze zijn de kracht van de organisatie.

WAT DOEN ZE?

Vrijwilligers geven uit vrije wil, onbetaald een stuk van hun tijd aan een organisatie.

WAT DRIJFT HEN?

De lach, de babbel, het warm contact, het tijdverdrijf, de knuffel.

In Tordale vertrekt men vanuit de goesting en interesse van de vrijwilliger.

VRIJWILLIGEN IS PLEZANT!

De medewerkers en netwerkcoach ondersteunen jou professioneel. Je doet **nieuwe ervaringen** op en **leert nieuwe mensen kennen**. Je kan regelmatig deelnemen aan **gratis opleidingen**. Uiteraard ontvang je een kilometervergoeding.

Je doet een taak die je graag doet én **jij maakt het verschil!**



Ik ben goed gekend door de cliënten: Daniël, ik zag je gisteren op de markt een koffie drinken...! (Daniël)

Dankzij mijn vrijwilliger heb ik leren haken.

Dankzij Bernard kan ik mee met de go-cart.

Dankzij Carine kan ik naar mijn knutselactiviteit in Brugge.

Dankzij Jasper kan ik naar Graspop.

Dankzij Marc kan ik een terrasje doen.

Dankzij Katrien draait de voedselbank op volle toeren.

Ik geniet van de leuke babbels met de bewoners. We lachen vaak samen en ik voel me nuttig. (Johan)

Vrijwilligen is leuk omdat...

...Je geeft dit onrechtstreeks door aan je kinderen.

...Contacten brengen je steeds weer bij nieuwe contacten.

...Het is een meerwaarde in je eigen leven en dat van anderen.

...Ik apprecieer het authentieke kantje aan bewoners, andere mensen zijn dat veelal kwijt. (Ines)

Ik koos Tordale om vrijwilligerswerk te doen omdat ik dit al jaren ken. Mijn man en ook mijn dochter werken er. Het lijkt me een stevige organisatie met een jarenlange betrouwbare traditie in zorgen voor mensen. Ik jeun me erg en voel me welkom in het team waar ik mag meehelpen. De medewerkers geven me ook het gevoel me te vertrouwen in de opdrachten die ik krijg. (Carine)

Het is sterk in Tordale dat men steeds vertrekt vanuit de interesses van de vrijwilliger zelf en niet vanuit de behoeftes van de organisatie. (Daniël)





Dit is inclusie



IN DE BEELDERIJ



Binnen onze werking gaan er niet zo veel gasten naar 'buiten'. We kiezen er eerder voor om mensen van buitenaf naar binnen te halen. We voeren een opendeur politiek waarbij iedereen welkom is. Het kan gaan om burens, ouders, vrienden,... Zelf denken we eraan om de bovenruimte te laten gebruiken of verhuren aan buitenstaanders die hier kunstig aan de slag gaan.

En plots vraagt één van de gasten me: "Ken jij soms geen mens die me kan leren etsen? En eigenlijk zou ik ook wel willen leren een gedicht te schrijven maar ik weet niet hoe ik er moet aan beginnen, een onderwerp heb ik al, over het werk van Nancy, Ellen en Saskia bijvoorbeeld, geen tekort aan inspiratie".

"Als een cliënt je vraagt of je iemand kent die goed kan etsen, start dan het proces van inclusie?" (Nancy)

HET JOBBUREAU

In het jobbureau lopen we met de cliënten een traject: wat kan je, wat wil je? We vertrekken altijd vanuit de cliënt. We stappen met de cliënt naar een baas of bedrijf en proberen daar samen met de cliënt en de werkgever een zo goed mogelijke afstemming te bereiken om de cliënt optimaal te integreren. Voor de cliënt is het belangrijk dat hij precies weet wat hij moet doen, of er aanpassingen nodig zijn op de werkplek, tot wie hij zich moet richten... De begeleiding is dan ook steeds op maat van de cliënt en van de werkplek. Als je vraagt waar is dat dan? Auto's monteren, bij een dierenarts, fruitpap geven, in een warenhuis helpen, bij de brandweer, in het ziekenhuis, in cafetaria's van een school, in de speelpleinwerking van de Warande... (Lara)





IN DE GITSSTRAAT (TORHOUT)

Twintig mensen tussen de 20 en 70 jaar die we stimuleren om zoveel mogelijk te participeren in de maatschappij. Gewoon meedoen in de loopclub, een terrasje doen in stad,.... We laten hen zoveel mogelijk zelfstandig functioneren. Bijvoorbeeld door mensen aan te leren hoe ze zelfstandig kunnen reizen. Eenmaal in het jaar zetten we ook onze 'garage' open voor een garageverkoop en dit samen met de burens. We trachten een zo gewoon mogelijk contact op te bouwen met de burens. Zo gaan ze nog regelmatig naar een buur die in het rusthuis verblijft. Of ze springen eens binnen bij een dame die hier niet veraf woont en die in stilte veel voor hen doet. Ontspannen doen ze dikwijls in het jeugdcafé de Troubadour in de Zuidstraat. (Griet)

DE STIP (KOEKELARE)

- Productief voor anderen
- Door weer en wind mensen helpen
- Iedere dag anders en goed gevuld
- Dankbaar naar vrijwilligers en mensen van Koekelare
- Verbreden netwerk cliënten van Koekelare
- Onze vrijwilligers zijn essentieel en de beste!
- Gezellige drukte en gezellige bende.



ROCK VOOR SPECIALS (ELIE AAN HET WOORD)

Kortweg De Rock genoemd. Het evenement voor de speciale types, types zoals ik. Ik ga graag naar De Rock, maar ik geraak er niet alleen.... Ik heb een vrijwilliger nodig. In 2018 was dat Margo. Een echt toppertje! Maar echt, een crème van een madam, we kwamen maar voor 2 groepen: Dog Eat Dog en The Van Jets, die laatste gaven er dit jaar de brui aan, dus het is echt leuk dat ik ze toch ook eens gezien heb! Maar goed, terug naar Margo. Margo en ik hadden meerdere raakpunten: beiden spelen we muziek (zij speelt saxofoon, ik speel contrabas) en beiden een fotografisch wonder in spe. Na wat praten in de auto (lees: elkaars merk van camera afkraken: Canon vs Nikon... Kenners weten genoeg!) kwamen we aan op De Rock! Zalig gewoon! Meteen de camera uithalen en klikken maar... Margo week niet van mijn zijde, zelfs toen een medefotograaf kwam zeggen "Opletten! De brandweer gaat zo meteen het publiek afkoelen" (afkoelen = natspuiten) waren haar woorden: "kom, we gaan ons omdraaien en we draaien onze camera's in mijn sjaal". Zo bleven we gespaard van technische schade en konden we ook onze plaats voor The Van Jets behouden. Toen gingen we al zingend (echt al zingend, ik betreur onze chauffeur die ons heeft moeten aanhoren in de auto) terug naar huis. Tot zover ons vrijwilligersavontuur.. althans dat dacht ik, tot ik ergens enige tijd later een berichtje kreeg via facebook, van Margo nog wel! Of ik het zou zien zitten om foto's te maken op 'Ontbijt op de markt'. Zij

was gevraagd maar moest op weekend en ze dacht meteen aan mij. Zo kreeg mijn vrijwilligersverhaal nog een staartje weliswaar zonder, maar wel dankzij Margo... Ik ben Margo eeuwig dankbaar voor die leuke dag op De Rock, want zonder haar was het nooit gelukt!



DE STOASJE (KORTEMARK)



Onze gezellige stationshub De Stoasje is een warm project, gedragen door de lokale gemeenschap waar iedereen de kans krijgt zijn talenten te ontwikkelen wat mensen met elkaar verbindt. (Karolien Damman, Burgemeester van Kortemark)



HET BOURGONDISCH HOF (TORHOUT)



Een stevige en goede basiswerking voor iedereen die dat nodig heeft. En tegelijkertijd een heel flexibel, open en inclusief aanbod voor mensen die daar nood aan hebben. (Lara)



DE MOTORRUN

Gisteren was ik voor de allereerste keer aanwezig op jullie motorrun. Dit op vraag van enkele van onze vrienden. Niet wetende wat ik er kon van verwachten! Onmiddellijk na mijn aankomst werd ik meegesleurd in het ganse gebeuren. Mijn kleur en nummer werd toegekend en toen ik eenmaal op de juiste standplaats aankwam, sprak een jonge gast me aan. Hij vertelde me dat ons kleur en nummer matchen en dat hij precies zo'n moto had aangevraagd. We raakten onmiddellijk aan de praat en hij kende mijn machine waarschijnlijk beter dan ikzelf. De sfeer zat er meteen goed in. Toen was het zover, de motoren startten, onze passagiers klommen achterop en we draaiden de straat op, klaar voor een fantastische avondrit. Mijn anders oooooo zo grote mond viel stil bij het zien van al die wuivende handen langs de kant van de weg. Mijn MOATJE achterop stak voortdurend zijn handen op, eens links, dan rechts en soms beide kanten. Hij was aan het genieten en ik kreeg een brok in mijn keel. We waren Torhout nog niet buitengereden of hij zei me: "Man, 't is de max" en toen hield ik het niet meer droog achter mijn stoere donkere motobril. (groeten van een zielsgelukkige biker en hopelijk tot volgend jaar)



De medewerker in beeld

De waarden van Tordale zijn geen loze woorden. De Tordalien draagt ze met hart en ziel: groeikansen, respect, gelijkwaardigheid en verbinding. De Tordalien zorgt ervoor dat de cliënt zelf het stuur in handen kan nemen. Hij helpt bouwen aan een warme en inclusieve maatschappij waarin iedereen dezelfde kansen krijgt.

WIL JIJ OOK DEEL UITMAKEN VAN ONZE TOFFE PLOEG?

Enkele leuke initiatieven in de kijker:

De testkaravaan: leuk initiatief waarbij medewerkers elektrische fietsen, bakfietsen en speedbikes kunnen uittesten.

Werkgroep mobiliteit: een ploeg enthousiastelingen die medewerkers motiveert om meer te bewegen en zich duurzaam te verplaatsen.



Het gelukspopje met een wens voor medewerkers op de dag van het geluk.

Het personeelsfeest wordt elk jaar door een ander team in een nieuw thema omgetoverd.

Tordale goes classic speciaal voor de anciens in Tordale en De Toffer voor de nieuwe medewerker in Tordale.

Werken in Tordale is... dynamisch, afwisselend, uitdagend. (Annemie)



MEDEWERKERS IN DE ZORG ZIJN ZODANIG ZORGEND VOOR DE CLIENTEN EN COLLEGA'S, DAT ZE BIJNA VERGETEN OM VOOR ZICHZELF TE ZORGEN. (HEIDI)

Een leuke terugkeer voor mij naar Tordale na een tussenstop van 12 jaar. Ben heel tevreden over de correcte uitbetaling van mijn loon. Tof dat ik vroeger in de directie en nu in de ondersteunende werking aan de slag kan. (Lieselotte)



Met sfeer doen we meer. (Celine)

Mijn dag begint met 'samen' werken. (Edda)



In Tordale werken we niet als opvoeders. In plaats van opvoeden gaan we de cliënt én zijn netwerk stimuleren, motiveren en coachen. We geloven in de groeikansen van onze cliënten. We zien niet enkel groeikansen binnen onze organisatie, maar ook binnen de samenleving. Naast het ondersteunen in het dagelijkse leven zetten we dus ook in op het inclusief werken. In Tordale werken we niet als opvoeder, maar als begeleider-coach. (Robin)

Ik krijg respect en vriendschap van mijn collega's en geniet elke dag van het enthousiasme van de leerlingen tijdens het maaltijdmoment. Ik zie altijd blij gezichten als ze de verse koffie ruiken.

(Chantal)



IK WERK AL VELE JAREN IN TORDALE. IN VERGELIJKING MET MIJN ANDERE WERKERVARINGEN HEBBEN WE IN ONZE SECTOR GOEDE WERKVOORWAARDEN. EEN GOEDE WERKSFEER, LEUKE COLLEGA'S, DE BAND MET MIJN EX-COLLEGA'S EN DE KLEINE WOON-WERK AFSTAND WAARDEER IK ENORM! (Katrien)



De school



Buso De Wissel is gespecialiseerd in onderwijs op maat voor jongeren met:

- een verstandelijke beperking (OV2 type 2)
- autisme (OV1, OV2 type 9)
- gedrags- en emotionele stoornissen (OV1, OV2 type 3)
- opvang op woensdagnamiddag in samenwerking met MFC
- externaat met eigen keuken
- autiwerkering





Ik ben heel trots want...

- onze leerlingen vertegenwoordigen de school in de leerlingenraad met een burgemeester en schepenen.
- we werken op maat van de leerlingen door het aanbieden van persoonlijke uurroosters.
- ook in OV1 kunnen onze leerlingen zelf hun eigen keuzes maken qua studierichting.

(directeur Ine)





Stuur je nieuwe Facebook-vriend een berichtje, Jonas

Dag Jonas

dag juf patsy

Hee gaat het?

goed en met u

Vind je het leuk in Tordale op school?

ja hoor geel leuk

Waarom kom je graag naar onze school?

omdat ik veel vrienden heb en omdat ik veel bij leer

Blij voor jou, Jonas

Veel succes nog op school! Dag Jonas

dag juf

't Is feest!!!

Droom
Durf
Vlieg
Leef
Beweeg
Geniet
Feest!



Het is zacht uitgedrukt dat Tordale veel feest.
In Tordale is er altijd wel een reden om een
feestje te organiseren!

EEN GLIMP VAN EEN DOORSNEE JAAR IN TORDALE:

De nieuwjaarsreceptie is traditioneel het eerste feest van het nieuwe jaar. Dit evenement is uitgegroeid tot een groot feest voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers. De cliënt nodigt zelf familie en vrienden uit om te klinken op het nieuwe jaar.

Rond Nieuwjaar is er ook **feest met de burens** van de Bruggestraat en de mensen van de Buurderij.

Jaarlijks is er het **cliëntenfeest in mei**. De cliënt kiest zelf uit een aanbod aan activiteiten: zang, dans, diverse optredens, goochelacts, springkasteel, fotoshoots, hapjes en drank, humor... Hij kiest om alleen of in groep de optredens bij te wonen.

Het pita-eetfeest, de motorrun, de Tordale quiz, de sitefeesten, de garageverkoop in de Gitsstraat en de comedy4tordale zijn vaste waarden in Tordale. De donderdagavond in Jeugdhuis De Troubadour in Torhout wordt druk bezocht. Cliënten en medewerkers feesten er rond een bepaald thema: carnaval, Valentijn, Sinterklaas, tombola, bingo, karaoke.

Het personeelsfeest is een traditie voor de medewerker. Elk jaar is de organisatie voor een ander team. Dit biedt een grote variatie aan invulling, locatie, thema en concept. Tijdens de introductiedag 'De Toffers' krijgen nieuwe personeelsleden een goed beeld over hun nieuwe werkplek en leren ze elkaar kennen.

Tordale Goes Classic verwent dan weer de 'ancien Tordaliens' met 10 tot 40 jaar dienst. De medewerkers bezoeken een aantal werkingen van Tordale en krijgen allerlei culinaire verwennerijen.

Regelmatig steken creatieve medewerkers de koppen bij elkaar om de cliënten, medewerkers en vrijwilligers een heus toneelstuk aan te leren. Maandenlange repetities, naaisessies en technische hoogstandjes leiden tot een waar schouwspel. Iedereen schittert op het podium en geniet van de aandacht!

Jaarlijks zetten we ook onze vrijwilligers in de bloemetjes tijdens 'hun' dag.

De kerstmarkt in Torhout en in Lichtervelde is een echt huzarenstukje. Heel wat helpende handen stellen originele producten of hapjes op een ludieke manier voor. De losse sfeer, de vuurkorven en de vele ontmoetingen blazen het feestjaar weg.

Tijdens de speciale feestjaren is het aanbod uiteraard nog ruimer en vieren we nog meer.

Heb je ook zin gekregen om mee te feesten met ons?



Het personeelsfeest vind ik een luchtige manier om collega's te ontmoeten. Het creëert ook een echte binding. De afwisseling van locaties en de originaliteit spreekt mij aan.

Ik vind het leuk om mee te werken als vrijwilliger aan de feesten binnen Tordale. Ik kan dingen beleven en ontdekken waar ik anders nooit de kans toe krijg, toneelvoorstellingen zijn maar één voorbeeld... Herinneringen voor het leven! (Katrien)





TORDALIEN

Een plek waar mensen graag worden gezien.



Tot slot...



Wat maakt ons, Tordaliens, zo uniek? Deze vraag stelden we ons met het team communicatie.

“We nemen tijd voor elkaar en zijn tegelijk harde werkers. Het mag er best vrolijk aan toe gaan, maar altijd met respect voor elkaar. We spreken iedereen aan met de voornaam, van directeur tot factuur! We geloven sterk in de kracht van iedereen.”

We kunnen nog wel eventjes doorgaan. Het antwoord op deze vraag is veelzijdig en niet in één slogan te vatten. Toch hopen we dat deze uitgave je een zicht geeft op ‘de Tordalien’.

Veel leesplezier,
Inge, Cathy, Paul en Gert



Dankjewel!

Tekst: Cathy Vandewalle en Gert Maertens

Foto's: Marc Coulier en Elie Decock

Concept: Team Communicatie Tordale

Dankjewel aan iedereen die meewerkte aan deze realisatie.





TORDALE vzw - Bruggestraat 39 - 8820 Torhout - tel. 050 23 13 65
info@tordale.be - **www.tordale.be**

